



Inspiratie ten top Tuinsprookje vol vondsten

Certekeest Zet de bloemen buiten



Vazen vullen • Overal kleur • Lekker landelijk
• Terras in de nieuwste sfeertinten • Decoratief zaaien • Magnolia: ook binnen betoverend • Tuinhuis wordt veranda



Terrasstyling

De vaasjes en etagère zijn te koop bij Frieda. Als interieurstyliste ontwerpt ze haar eigen meubels en woonaccessoires, aangevuld met vazen en potten, die ze verkoopt via **friedadorresteijn.nl**. Het witte servies is van Lifestyle, de glazen stolp van Rivièra Maison. De zilveren theepot is al een oudje; Frieda is dol op brocante.

In de Vroege voorjaarszon





De witte tafel en het bankje zijn ontwerpen van Frieda's man voor de eigen collectie Van het Huys. De stoelen zijn van 4 Seasons Outdoor (Van der Garde). Het organza tafelkleed is gekocht bij een brocante winkel. De windlichten/vazen kocht Frieda

- Garde). Het organza tafelkleed is gekocht bij een brocante winkel. De windlichten/vazen kocht Frieda bij Hans te Kloese in Bussum. De glazen kan is van Flamant, de glazen zijn van Lifestyle. De zinken kan komt van Marktplaats. De bestrating is een mix van zes grote hardstenen tegels (Van Harn Bestratingen) met daaromheen oude klinkertjes.
- De lantaarn van gelakt metaal is van Bloomingville (deens.nl).





Waarom wachten op de zomer voor een fijne buitenlunch, vindt Frieda Dorresteijn. Zodra het vroege voorjaarszonnetje schijnt, dekt deze interieurstyliste haar tuintafel voor een buitenlunch op het terras. 'Lekker genieten in de frisse buitenlucht, dat geeft energie.'





'Bij de bloemist haal ik witte seringtakken die ik in allerlei vaasjes steek. Ze ruiken heerlijk en geven een frisse uitstraling'



Frieda: 'Tegen de oude hooiberg heeft mijn man Jan een buitenkeuken gemaakt uit verschillende delen eikenhout. Achter de spoelbak gaat een leuk verhaal schuil. Ik zag ineens een punt hardsteen uit de grond steken in de schapenwei. Ik hoopte al dat het hardsteen was. We begonnen te graven en het bleek een oude pompbak te zijn. Jans vader kon zich herinneren dat de bak vroeger in de keuken van de boerderij stond. Met deze buitenkeuken hebben we hem dus weer in ere hersteld.'



 De kraan boven de spoelbak komt van debekijkerie.nl.
 In de kleine potjes pootte Frieda witte Campanula, in de grote witte violen.
 De terracotta potten krijgen elk voorjaar met latex een nieuw kleurtje. Het grijze bankje is gemaakt door Jan.
 De ronde rieten mand is van Flamant, het stuk zeep van Nijhof, de theedoek van Dille & Kamille.



De woonboerderij van Frieda Dorresteijn dateert uit 1891 en is al vier generaties in de familie van haar man Jan. De romantische, landelijke stijl van binnen loopt soepel over naar buiten. Hier ontwierpen Frieda en Jan rondom het huis een weelderige boerentuin omkaderd door strakke beukenhagen en buxusvakken. De verschillende tuinkamers zijn ingekleurd met groenten en kruiden en vooral witte bloemen. Frieda is dol op rozen, floxen en hortensia Annabelle. Verspreid over het erf en ook in de omliggende velden staan fruitbomen. 'Ik neem de seizoenen zoals ze komen, maar elk jaar kan ik het frisse jonge blad wel aan de bomen kíjken. Vooral op de bloesem kan ik bijna niet wachten. Die maakt het voorjaar tot één groot feest. Jan en ik werken graag in de tuin. Niet alleen tussen de bomen en planten, maar ook met onze dieren. We hebben schapen, kippen en twee schatten van koeien, Lakenvelders. Als we een ochtend druk zijn geweest, vind ik het heerlijk om dan ook buiten te eten als het zonnetje schijnt. Anderen vinden het dan misschien nog te fris, maar wij willen juist in die frisse buitenlucht blijven, dat geeft energie!'

V

Zo'n prachtige kooi vind je vast op houtenvogelkooi.nl. Kijk voor vogeltjes op voet op serax.nl. Het plantenpotje is van Madam Stoltz (deens.nl).





Perenbloesem en fluitenkruid

Een kop koffie en een boterham in de zon zijn dagelijkse kost voor Frieda. Maar op zondag en als er vrienden of familie langskomen, pakt ze echt uit in de tuin. Dan bakt ze brood en cake, plukt verse bloemen voor op tafel en neemt ze het mooiste servies mee naar buiten. 'Ik maak er een feestje van. Ik kan daar zelf zó van genieten. Dan loop ik de boomgaard in om takken perenbloesem te plukken. Die zet ik in een vaas of vlecht er een krans van. Makkelijk op een basis van ijzerdraad. En zodra het fluitenkruid in de berm bloeit, pluk ik het in bossen tegelijk. Bij de bloemist haal ik witte seringtakken die ik in allerlei vaasjes steek. Ze ruiken heerlijk en geven de gedekte tuintafel een frisse uitstraling. Extra mooi, omdat de rest van de tuin nog vrij kaal is in dit seizoen.'

Geïnspireerd door Frieda's stijl? Kijk voor meer ideeën en Frieda's eigen wooncollectie Van het Huys op friedadorresteijn.nl

