

# Bij Frieda



Vier jaar geleden stond ze met haar woonboerderijtje in at Home. De reacties op haar zelfgemaakte meubels en woonaccessoires waren overweldigend. Frieda heeft van haar passie haar (parttime) beroep gemaakt.

## Frieda & at Home

“Soms stoffeerde ik wel eens een oud stoeltje voor vrienden en familie. Of ik verschoof er de meubels. Ze vonden mijn huis zo leuk ingericht en wilden wel wat van die stijl in hun eigen huis. En ik vond het leuk om mensen daar een plezier mee te doen. Ook had ik er echt lol in om spullen te maken voor mijn eigen huis. Maar ik had nooit bedacht om daar professioneel iets mee te doen. Tot het moment dat een binnenkijker van onze boerderij verscheen in at Home. Mijn mailadres stond erbij omdat ik op verzoek wel interieuradvies wilde geven. Nou, echt honderden reacties heb ik gehad! Mensen die wilden weten welke kleuren ik had gebruikt in huis, hoe ik de kussens had gemaakt en de lampenkappen. Ook over de zelfgemaakte meubels van Jan kwamen veel enthousiaste vragen. Ik was echt verrast. Heel spontaan is toen het idee voor een eigen bedrijf ontstaan. Ik geef nu workshops, verzorg interieuradvies en verkoop zelfgemaakte woonaccessoires en kleine meubels. Sinds kort heb ik hiervoor mijn eigen label opgezet: *Van het Huys*. Het zijn allemaal dingen die ik thuis maak en graag wil delen met anderen. Inmiddels is de schuur aan de overkant van de boerderij helemaal opgeknapt en heb ik zelfs mijn eigen sfeerwinkel.”



2



3



4

## Frieda & creativiteit

“Als kind had ik al alle ruimte om creatief te zijn. Ik woonde op een boerderij en samen met mijn broertjes en zusjes maakten we van alles zelf. Ik weet nog dat ik een oude stoel bij de vuilnis vond waar ik een voetenbankje van wilde maken. Mijn vader heeft de poten afgezaagd en van mijn moeder kreeg ik lappen rode en gele stof voor de bekleding. Ik hem heb nog steeds, dat bankje. Mijn ouders hebben ons altijd gestimuleerd om dingen zelf te maken. Dat deden ze zelf ook, mijn moeder had ook altijd een naaimachine op tafel staan. Mensen vragen me wel eens waar ik mijn energie vandaan haal. Dat weet ik zelf ook niet; ik ben gewoon heel graag bezig. Ik sta elke dag heel vroeg op zodat ik een lekkere lange dag heb. Gelukkig zit Jan hetzelfde in elkaar. Het is een manier van leven waar we erg van genieten.”

## Frieda & vondsten

“De liefde voor oude spullen is ontstaan op de zolder van mijn ouderlijk huis. Die lag vol met oude meubels en troep. Kaasplanken bijvoorbeeld en oud paardentuig. Om te snoepen gewoon, dat vond ik toen al! Van de teugels maakte ik bijvoorbeeld leren doosjes. Mijn zus werkt in de zorg en neemt me regelmatig mee naar oude mensen die meubeltjes en andere huisraad kwijt willen. Zo doe ik leuke ontdekkingen. En mensen zetten hier spontaan ook dingen op het erf. Soms haal ik daar iets uit voor mijn eigen huis, maar alleen als ik het écht bijzonder vind. Als ik alles maar toelaat in huis, zou ik afscheid moeten nemen van andere spullen waaraan ik gehecht ben. De meeste brocante gaat naar mijn sfeerwinkel aan de overkant van de weg.” >

**1 & 2** “De houten keuken is op maat gemaakt door Van Huigenbos Interieurs in Ederveen. Hij is geschilderd in offwhite van duurzame Boonstoppel Verf. Ik ben heel blij met mijn fornuis van Lacanche, die vond ik altijd al prachtig. De wand heb ik Swanky Black geschilderd, een kleur van PTMD. Het krukje is van 't Potterieke in Bavel. Op de vloer liggen getrommelde hardstenen tegels.”

**3** “Alleen die brocante look al van klossen; ik vind ze zó leuk! Ik kan ze moeilijk laten liggen.”

**4** “Stofferen heb ik mezelf aangeleerd. Gewoon door de stoel uit elkaar te halen en goed te kijken hoe hij in elkaar zit. Zelf houd ik niet zo van spijkertjes die de stof vastzetten. Meestal niet ik de stof vast en werk ik de nietjes weg door er een bijpassend kantje op te lijmen. Dat staat wat liever.”



“De houten  
vloer vergrijsst  
zo mooi door  
bleekwater”

## Frieda & verbouwen

“Jan is de vierde generatie Dorresteyn in deze boerderij. Zijn ouders vroegen zeven jaar geleden of we hier wilden komen wonen. We hadden net een huis opgeknapt in Overberg, maar deze kans konden we natuurlijk niet laten schieten. We zijn een jaar druk geweest met de grote verbouwing. In ons achterhoofd hielden we steeds een foto van de boerderij uit de jaren twintig. Zo moest ons boerderijtje weer worden: knus met overal kleine ruitjes, een woonkeuken op de deel. Het was een intensieve tijd omdat we alleen na ons werk en in de weekenden konden klussen. Maar het was geweldig om zo met ons eigen huis bezig te zijn. Om samen plannen te maken en zelf uit te voeren. En het lukte gewoon allemaal! Geweldig om te zien hoe het huis onder onze handen ons thuis werd.”

## Frieda & de landelijke stijl

“In mijn huis vind je een mix van oud, nieuw en eigengemaakt. Veel meubels heb ik geschilderd in lichte grijs tinten. Ik houd van sobere kleuren, maar het moet wel lekker fris blijven; ik kan off-white hier in huis niet missen! Ik houd van een romantische, landelijke stijl maar wil wegblijven van het tuttige; het mag best een beetje stoer zijn. Een gestippeld lampenkapje vind ik heel leuk, maar juist omdat ik ook veel grof linnen in huis heb. De stijl hebben we ook doorgetrokken naar buiten, waar Jan en ik zelf een tuin hebben ontworpen en aangelegd. We kunnen echt genieten van het buitenleven. Het is hier echt prachtig tussen de weilanden. Helemaal als in het vroege voorjaar alle fruitbomen bloeien. We genieten daar echt van als we even zitten met een kop koffie. En daarna gaan we allebei weer lekker verder met klussen.” >

**Linkerpagina** “De bibliotheekkast heeft Jan zelf gemaakt. Hij heeft de kleur *Mistral* van Flamant, net als de muur; lekker rustig. In de kast staan onder meer de leren doosjes die ik als kind maakte van oude teugels. Ook bewaar ik hier mooie woonboeken en antieke boeken. De stoel is van het Belgische merk Globuy, de plaid van Riverdale. De vloer in de kamer is van getrommeld eiken. Ik dweil hem met bleekwater zodat hij mooi vergrijsst.”

**1** “Deze krans heb ik gemaakt van wilgenhout en takjes met elzenproppen.”

**2** “De schouw in de kamer is het pronkstuk van Jans broer Theo; hij heeft hem zelf opgemetseld en gestuukt. De kleur is *Swanky Black* van PTMD. Het hert kocht ik bij De Violier.”

**3** “Dit kastje is een nieuwkomer, naar ouderwets model. Het recept van kruidcake, een steekrecept, heb ik ontworpen voor mijn eigen collectie. Net als de koffiepot.”



1



2



3



“Dit kastje stond ook bij mijn opa naast het bed”

“Een tijdje geleden was ik bij de Flamant Store in Antwerpen en daar zag ik wit bedlinnen in combinatie met lichtgrijze wanden. Zo lekker fris en rustig; dat wilde ik ook in onze slaapkamer. Dit kastje is een familiestuk en stond vroeger bij mijn opa en oma naast het bed, net als hier.”

## ADRESBOEK

### 't Potterieke

Gilzeweg 26A, 4854 SG Bavel,  
06-531 538 01 Elke zaterdag van  
10-13 uur en op afspraak (ook via  
marktplaats.nl)

“Ik heb al veel leuke spullen  
gevonden in de grote loods van  
't Potterieke; oude krukjes, vazen,  
meubels en andere brocante.”

### Pomax Store

Wijnegem Shopping Center,  
Turnhoutsebaan 5, 2100  
Wijnegem (B), 0032-335 408 38,  
pomax.com

“Het Vlaamse merk Pomax heeft  
een eigen winkel in de buurt van  
Antwerpen; heel leuk om daar  
rond te neuzen. Bij Nijhof in  
Baarn verkopen ze ook een deel  
van de collectie.”

### Lapjesmarkt Utrecht

Elke zaterdag van 8-13 uur  
Breedstraat, 3512 TS Utrecht

“Vaak ben ik 's zaterdag al voor  
dag en dauw onderweg naar de  
lapjesmarkt in Utrecht. Favoriet is  
de kraam van Maikel Slegers met  
heel veel linnen stoffen.”

### Duikenburgse zomermarkt

23, 24 en 25 juli in het centrum  
van Echteld, duikenburg.nl

“Elk jaar in juli is dit één groot  
feest; lekker slenteren langs alle-  
maal witte tenten vol leuke spul-  
len; van brocante en kleding tot  
lekkere hapjes. Ik sta er zelf ook  
en vind het altijd heel gezellig.”

**Nieuwsgierig naar de  
workshops van Frieda en  
haar eigen wooncollectie  
Van het Huys? Kijk dan op  
friedadorresteijn.nl.  
Frieda's sfeerwinkel is  
geopend op afspraak en  
tijdens 'Open Huys'-dagen.  
Data en openingstijden  
vind je op haar website.**



**1** "De kussens zijn zelfgemaakt van katoenen stof. Het beddengoed is van Aquanova. De wanden hebben een zachte kleur grijs, *Pearl* van *Painting the Past*."

**2** "Jan en ik maken samen de meubels voor mijn eigen label *Van het Huys*. Ook dit soort kussens en andere woonaccessoires maak ik zelf."

**3** "Lampenkapjes zijn heel makkelijk zelf te maken. Ik

koop gewoon een goedkoop kapje en bekleed hem met een leuke linnen of katoenen stof. Zo kan ik elke keer weer een leuke sfeer neerzetten."

**4** "Deze secretaire is van Flamant, ik heb hem *Pure White* geschilderd (*Painting the Past*). Hij is gevuld met brocante; oude Ansichtkaarten, spulletjes van opa en oma. De antieke lijst heb ik beplakt met gestippelde plakfolie, heel simpel."