

WoonWens

HET ERA WOONMAGAZINE MET HET GROOTSTE HUIZENAANBOD VAN NEDERLAND

Kurk op je vloer

10 redenen om voor
kurk te kiezen

Zo krijg je tevreden klanten

De meningen van
ERA-makelaars

Fris je meubels eens lekker op

Tips van kleur- en
interieurstylist Marie-Gon

Binnenkijken

Vroeger de stallen,
nu de keuken

VERKOCHT



ERA
VERKOOPT
HUIZEN

Kijk voor het meest actuele huizenaanbod op www.era.nl

Een huis met authentieke uitstraling



Wie?

Frieda Dorresteijn (29, werkt als businessanalist en woonstyliste, zie ook www.friedadorresteijn.nl) en Jan Dorresteijn (34, werkzaam in de bouw en in de agrarische sector).

Waar?

In Leersum

Bijzonder?

Jan en Frieda kochten de boerderij van Jan's ouders en verbouwden hem tot een sfeervolle woonboerderij.

TEKST: NATASCHA KLOOTSEMA | ZIN PRODUCTIES

FOTO'S: DENISE KEUS | DENISE KEUS FOTOGRAFIE



Het is een droom van velen: het opknappen van een boerderij en er een comfortabel woonhuis maken. Frieda en haar man Jan deden het, en met succes. De boerderij waar Jan nog is geboren, is nu een prachtige, sfeervolle woning waar Frieda wekelijks creatieve workshops geeft.



Links boven: Favoriet bij Frieda cakejes, voor een extra toefje gezelligheid.

Rechts boven: Frieda knapt regelmatig oude meubeltjes op die ze via Marktplaats.nl op de kop tikt.

Rechts onder: Overal in huis komen harten in alle soorten voor.

Links onder: Het ABC-bord is een ontwerp van Frieda en op verzoek te koop.



“Het bed heb ik bij een beddenspeciaalzaak gekocht. Oorspronkelijk was het bruin, later heb ik het wit geschilderd.”



In de grote woonkeuken is het regelmatig een gezellige boel. Frieda geeft dan creatieve workshops, geassisteerd door haar zus. "Harten, kransen, het decoreren van kerstboompjes... Ik geef allerlei workshops en laat me daarin leiden door de seizoenen. Het is geweldig om al die woonideeën op anderen over te brengen en mensen daarmee te inspireren." Frieda: "De houten balken moesten blijven staan, dat zijn de gebinten van de boerderij. De liggers zijn origineel, maar de staanders hebben we moeten vervangen. Ze geven de keuken een authentieke uitstraling." De keukenbank is van Loods 5 in Zaandam, de tafel van het ernaast gelegen Old Inn,





Drie jaar geleden kwamen Jan en Frieda in de boerderij van Jan zijn ouders te wonen, die kleiner gingen wonen. De boerderij kreeg een grondige verbouwing. Frieda: "Een jaar lang hebben we 's avonds en in het weekend bijna continu geklust. Ons sociale leven stond op een laag pitje. Gelukkig kregen we ook veel hulp van familie en vrienden, en hebben we enkele klussen uitbesteed. Jan's ouders zijn ontzettend trots en blij dat wij de boerderij over hebben genomen en er echt onze eigen plek van hebben gemaakt." Geen wonder, want de boerderij is prachtig. De combinatie van onbehandelde houten vloeren, warme kleuren op de muren en mooie meubels en woonaccessoires zorgen ervoor dat de boerderij één bron van wooninspiratie is. Het kan ook bijna niet

anders, want Frieda werkt naast haar baan als business-analist als woonstyliste. Frieda: "Ik ben altijd met het huis bezig. De muren hebben al verschillende kleuren gehad. Ik werk graag met de matte verf van merken als Farrow & Ball, Scapa, Flamant en PTMD en ik knap regelmatig oude meubeltjes op. Deze koop ik via Marktplaats.nl. Ik heb twee schuren vol staan met kastjes, tafeltjes en stoelen." Bijzonder vindt ze het, om in het huis te wonen waar haar man nog is geboren. "Waar nu de keuken zit, zaten vroeger de stallen. Als mijn schoonouders hier aan tafel zitten zeggen ze regelmatig: 'Hoe vaak pa niet met een melkbus in zijn handen door het staldeurtje heeft gelopen...'. Dat blijft toch heel speciaal."



Links boven: De prachtige hertenkop op de schouw vond Frieda bij De Violier in Veendendaal.

Rechts boven: Markant detail in de keuken: de houten staanders.

Onder: De stoelen aan de eettafel stoffeerde Frieda zelf. Frieda: "Ik had het nooit eerder gedaan, maar heb zelf het patroon uitgetekend en de naaimachine erbij gepakt. Dit soort dingen moet je vaak gewoon doen en uitproberen."





Goede basis

Frieda is heel creatief, Jan ontzettend handig. Een gouden combinatie, want wat Frieda bedenkt, voert Jan uit. En dus pronkt er in de woonkamer een prachtige kast – handgemaakt door Jan, naar ontwerp van Frieda. En maakte hij onder meer de salontafel en het 'ABC-bord', dat Frieda zelf bedacht en aan haar klanten op verzoek verkoopt. Frieda: "Ik vertel tegen Jan wat mijn ideeën zijn, en hij voert ze uit. Zo knap vind ik dat! De kast is al wit, zand en grijs geweest. Net als de schouw, die ook al vele kleuren heeft gezien. Op dit moment ben ik helemaal weg van deze grijstinten, maar het huis is ook al eens helemaal wit geweest. Twee keer per jaar krijg ik

'de kriebels' en wil ik alles in een andere kleur hebben. Gelukkig vindt Jan alles best." Frieda geeft ook interieuradviezen bij mensen thuis. "Veel gehoord probleem is dat mensen zoeken naar eenheid in het interieur. Dit hoeft niet altijd te gebeuren door één woonstijl te gebruiken, een mix van stijlen kan het geheel juist spannender maken. Ik adviseer altijd om met een goede basis te beginnen, dus de vloeren en muren in een bepaalde kleur. Ik ben een voorstander van verven of opknappen. Soms is het nodig om bijvoorbeeld de bank te vervangen, maar vaak kom je met de juiste accessoires al een heel eind. Daarom ben ik altijd op zoek naar unieke producten die je niet overal vindt." ■